



1. Inleiding

Het beleidsplan omschrijft in hoofdlijnen de beleidsvisie van de Christengemeente LIFEHOUSE.

De Christengemeente LIFEHOUSE als kerkgenootschap

Air Hidup Amsterdam was in 1994 opgericht met de opdracht die pastor John Tan en zijn vrouw Atie van God hadden gekregen. Na decennia als zendelingen in Indonesië te hebben gewerkt en diverse kerken in Nederland te hebben ondersteund, was het nu aan hen om een tweetalige kerk in Amsterdam op te richten. God gaf hen de visie mee om de Indonesisch sprekenden in Amsterdam en omstreken te bereiken. Met diezelfde opdracht en visie werden ook Air Hidup Zwolle (1991) en Firman Hidup Rotterdam (1999) opgericht.

In 2012 heeft Huis van Herstel (aanvankelijk Air Hidup Zwolle) zich tot onze kerkgemeente toegevoegd. Ons beider geschiedenis, Indonesische achtergrond en passie voor God hebben ons wederom samengebracht. In de loop der jaren zijn wij gezegend met nieuwe gemeenteleden en bestaat onze kerken hedendaags uit diverse volken der aarde. Om eenieder te verwelkomen hebben wij zodoende onze namen in 2015 veranderd naar LIFEHOUSE Zwolle, LIFEHOUSE Rotterdam en LIFEHOUSE Amsterdam.

Na 24 jaar de kerk te hebben voorgedaan heeft pastor John Tan in 2018 het stokje van LIFEHOUSE Amsterdam aan zijn zoon Timothy en diens vrouw Claudia overgedragen. De visie om de Indonesisch sprekenden te bereiken is reeds voltooid en zo vervullen onze senior pastors John en Atie momenteel een adviserende rol binnen de gemeente. Met de komst van de nieuwe generatie voorgangersechtpaar heeft God ook een nieuwe visie meegegeven. Wij streven nu om een relevante lokale kerk te zijn, onmisbaar voor haar omgeving. Bovendien geleid door de spirit behind the vision: GWGWTG (Go Where God Wants To Go).

LIFEHOUSE Amsterdam is een Christelijk Evangelische kerk met Indonesische roots waar elk volk van alle generaties welkom is. We willen elk leven met Jezus Christus verbinden, samengroeien als een familie en een positief impact hebben op onze naasten. CONNECT, GROW, IMPACT.

Als kerk zijn wij een zelfstandig kerkgenootschap met een eigen ANBI-status met nummer 856142517.

2. De Visie en Missie van LIFEHOUSE Amsterdam

De visie voor LIFEHOUSE Amsterdam als kerkgenootschap is om een relevante lokale kerk te zijn, onmisbaar voor haar omgeving. De missie van LIFEHOUSE Amsterdam is CONNECT levens aan Jezus, GROW als een familie, IMPACT elk leven.



3. Grondslag en doelstellingen

Het kerkgenootschap heeft als doel door het verkondigen van Gods woord mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus en tot het beleven van gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar. Het kerkgenootschap heeft als grondslag de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God en aanvaardt derhalve de Bijbel als basis voor het functioneren van het kerkgenootschap. LIFEHOUSE Amsterdam stelt zich ten doel aan de onderstaande identiteiten:

Jezus Christus centraal te stellen als de Heer van het huis.

Nieuw Leven met een vernieuwd perspectief.

Verbonden door gebed en leiding van de Heilige Geest.

Familie te zijn, waarbij een ieder welkom is en zich thuis voelt.

24/7 Christen, door het te leven wordt het echt.

Toerusting door woord en daad.

Creativiteit door het te ontdekken, te ontwikkelen en volledig in te zetten.

Passie voor muziek is de expressie van onze liefde en dankbaarheid.

Hart in actie door het uitdragen van Gods liefde aan onze naasten.

Durven dromen want vanuit Gods perspectief is er altijd meer.

4. Beleid

4.1 Samenkomsten

Elke zondagmorgen komen we samen om 10.30 uur, waar de woordverkondiging centraal staat voorafgegaan aan de voordienst die voornamelijk gevuld is met lofprijzen en aanbidding. Er zijn regelmatig terugkerende zaken die een onderdeel zijn van de zondagochtendiensten.

4.1.1 Waterdoop

Een aantal keer verspreid over het jaar is er op de zondag als er dopelingen zijn, een doopdienst. Gelovigen kunnen dan belijden van hun geloof afleggen door zich door onderdompeling te laten dopen. *Zie daar is water; wat is er tegen, dat ik gedoopt wordt? En Hij zei: Indien gij van ganser harte geloofd, is dat geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is (Hand. 8:36-37).* In Romeinen 6 zien we dat de doop een identificatie van de gelovige met de Here Jezus is, een één worden met Zijn dood, begrafenis en opstanding, waarna de gelovige verder gaat in een nieuw leven.

4.1.2 Avondmaal

Op de eerste zondag van de maand houden we als gemeente gezamenlijk het Heilig Avondmaal. Tijdens het avondmaal worden het lijden en het sterven van Jezus Christus herdacht door het eten van brood en het drinken van wijn (een stukje cracker, en een slokje druivensap). Daarbij geven we gelegenheid aan elk kind van God, dat in de juiste relatie tot God en naaste staat, om deel te nemen aan het Avondmaal. Extra viering is op de Goede Vrijdag avond. Voor hen die ziek zijn of niet meer in staat zijn om de zondagochtendiensten te bezoeken, bestaat de mogelijkheid om aan huis het Avondmaal bedient te krijgen.



4.1.3 Opdrachten

Kinderen, waarvan Jezus zegt, *“Laat de kinderen tot mij komen, verhinderd ze niet; want voor zodanigen is het koninkrijk van God” (Marc.10:14)*, worden in de gemeente onder gebed opgedragen aan God. Dit om hen aan *“de Here voor te stellen” (Luc. 2:22)*, en aan de gemeente, die bijdraagt in de opvoeding d.m.v. kinder-, tiener- en jeugdwerk. Daarbij wordt ook voor de ouders gebeden, dat zij met Gods wijsheid, liefde en gezag hun kinderen mogen opvoeden. Een aantal keer verspreid over het jaar is er op de zondag als er nieuwe kinderen zijn, een kinderopdracht dienst.

4.2 Connectgroepen

In de grote openbare samenkomsten komen persoonlijke zorg en onderling contact al gauw in gevaar. Vanaf het begin van de nieuwe gemeente in Jeruzalem wordt geschreven over huissamenkomsten. *“En voortdurend waren zij eenparig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten (Hand. 2:46)*. Wanneer men in een kleinere groep bij elkaar komt is daar een veilige omgeving voor:

- Besef van saamhorigheid;
- Het wisselen van gedachten over de inhoud en toepassing van de bijbel;
- Onderlinge zorg gebaseerd op relatie (*Ef.4:16*);
- Grotere betrokkenheid bij de gemeente (*Heb.10:24-25*);
- Opvang voor nieuwe mensen;
- Geestelijk groei en ontwikkeling van gaven (*1Cor.12:12-13*)

Door ook geregeld in kleiner groepsverband bij elkaar te komen kan het lichaam van Christus optimaal gaan functioneren.

4.3 Kinder- en Jongerenwerk

Voor de diverse leeftijdsgroepen zijn er bijeenkomsten. Voor de kinderen en jongeren is dat tijdens de reguliere zondagochtend dienst.

Crèche: De crèche is voor baby's en peuters in de leeftijdscategorie van 0-4 jaar. Er wordt een verhaal uit de bijbel gelezen of een onderwerp gekozen in combinatie met een bijbeltekst. Er wordt samen met de kinderen gezongen, geknutseld en gespeeld.

Kinderen: De zondagsschool bestaat uit twee groepen. We hebben een onderbouw gericht op kinderen in de leeftijdscategorie 4-8 jaar en kinderen in de bovenbouw in de leeftijdscategorie 8-12 jaar. Op de zondagsschool worden verhalen uit de Bijbel op creatieve wijze behandeld.

Tieners: YOUNG staat voor Yahwehs Ordained Unique Next Generation, de enige echte God die ons nog voordat wij bestonden al heeft voorbestemd voor een doel. Elke tiener is uniek, want zoals de één is er geen ander. Tweemaal per maand is er een tienerdienst waar ze gezamenlijk de Bijbel bestuderen en de Bijbelse principes in hun eigen leven leren toe te passen.



Jongvolwassenen: C2C (Cross 2 Connect) is de connectgroep voor jongvolwassenen (20- en 30-plussers) die veelal in één van de volgende levensfasen zitten: onlangs afgestudeerd, bezig met hun carrière of pas gehuwd dan wel een jong gezin hebben. De bindende factor is dat ze in alle facetten van het leven God centraal willen stellen. Gemiddeld wordt er tweemaal per maand een C2C-samenkomst gehouden.

Senioren: Voor de 60-plussers in de gemeente hebben wij de Seniorenkring. In deze gemeenschap is het doel om samen de Heer groot te maken door te zingen en naar een overdenking uit de Bijbel te luisteren, getuigenissen met elkaar te delen en elkaar te bemoedigen. De senioren komen op de tweede donderdag van de maand bij elkaar.

4.4 Gebedsbijeenkomsten

Bidden is praten met God. Een moment om God te danken voor wat Hij heeft gedaan en tegelijkertijd om onze verlangens aan Hem bekend te maken. Gebed is volgens Paulus zelfs een krachtig wapen (Efez.6:18) tegen duivelse bolwerken (2 Kor.10:4). Elke zondag hebben wij in de kerk een voorbede om 10:00u waar we specifiek voor de zondagsdienst bidden. Daarnaast komen wij elke woensdagavond van 19:30u - 20:30u online samen via Zoom. Een moment om met elkaar te connecten, getuigenissen met elkaar te delen én voor elkaar te bidden.

5. Bestuur en organisatie

De kerkgenootschap LIFEHOUSE Amsterdam heeft een bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Twee vertegenwoordigers van het bestuur zijn vertegenwoordigd in het landelijk bestuur van LIFEHOUSE Nederland.

De kerkgenootschap LIFEHOUSE Amsterdam wordt als kerkgemeente voorgegaan door een voorganger, geassisteerd door een sr. voorganger en een team van oudsten en diakenen.

6. Financiën

De belangrijkste inkomstenbronnen van LIFEHOUSE Amsterdam bestaan uit tienden en giften en collecteopbrengsten.

De inkomsten worden o.a. besteed aan:

1. Huur ruimten waar de zondagsdienst wordt gehouden.
2. Personele kosten.
3. Activiteiten van de kerkgenootschap LIFEHOUSE Amsterdam.
4. Ondersteuning buiten gemeentelijke activiteiten.

Jaarlijks wordt een begroting opgesteld over het lopende jaar die gepubliceerd wordt op de website. Aan het eind van het eerste kwartaal wordt een jaarverslag van het voorbije jaar op de website gepresenteerd.